



Iedereen mag zichzelf zijn

Binnen Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) vinden we het van essentieel belang dat iedere leerling zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Wij staan pal voor de overtuiging dat iedereen zichzelf mag zijn op school - ongeacht genderidentiteit, seksuele oriëntatie, expressie of lidmaatschap van de LGBTQIA+-gemeenschap.

Het doet er voor ons niet toe of een leerling wel of niet tot de LGBTQIA+-gemeenschap behoort, en ook niet op welke manier iemand dit uit. Wat telt, is dat iedereen met respect wordt behandeld en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, zonder angst voor afwijzing, uitsluiting of pesterijen.

Wij erkennen dat het altijd beter kan. Als er signalen zijn dat leerlingen zich niet veilig voelen of dat er sprake is van uitsluiting of discriminatie, dan nemen wij dat serieus. In zulke gevallen gaan wij actief aan de slag met verbeteringen, samen met leerlingen, ouders, personeel en externe experts waar nodig.

Pesten, in welke vorm dan ook, is onacceptabel. Wij tolereren geen gedrag dat het welzijn en de veiligheid van onze leerlingen schaadt.

We zien dat maatschappelijke ontwikkelingen en spanningen ook hun weg vinden naar scholen. Ook binnen onze scholen merken we dat verdraagzaamheid onder druk staat/niet vanzelfsprekend is. Juist daarom is het belangrijk dat wij blijven werken aan een schoolcultuur waarin verschillen worden gerespecteerd en iedereen zich veilig voelt.

Scholen zijn een afspiegeling van de samenleving, en dus nemen we ook hierin onze verantwoordelijkheid. We staan voor inclusief onderwijs, waarin iedereen zich gezien en gerespecteerd voelt. Daar blijven wij ons elke dag opnieuw voor inzetten.